

Η νέα ηγεσία της Ευρώπης είναι νέα; Και είναι της Ευρώπης;

Pro Europa

Σχόλια

<https://www.pro-europa.eu/europe/el/i-nea-igesia-tis-evropis-ine-nea-ke-ine-tis-evropis/>



Νέα πρόσωπα διαδέχονται τα προηγούμενα. Ωστόσο το ερώτημα τίθεται: θα καταφέρουν οι καινούργιοι να είναι καινούργιοι; Θα είναι αυτοί που θα οδηγήσουν σε άνθιση την Ευρώπη ή θα παραμείνουν απλοί διαχειριστές της πολυκατοικίας μας;

Το ζήτημα δεν είναι αν η Γαλλία ή η Γερμανία επικράτησε, ή ότι οι λαϊκιστές δεν εκπροσωπούνται. Το ζήτημα είναι: θα μπορέσουν οι καινούργιοι να δουν και να παλέψουν με τα αληθινά προβλήματα; Τα προβλήματα είναι απολύτως συγκεκριμένα και πιεστικά.

Ο κόσμος που στηρίχθηκε στο τρίπολο του Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκυ (τεχνολογική υπερδύναμη ΗΠΑ,

ενεργειακή υπερδύναμη

Αραβία, εμπορική υπερδύναμη Ιαπωνία) τέλειωσε. Τίποτε από αυτά δεν ισχύει πια.

Η Ευρώπη είχε εξάρτηση και από τους τρεις αυτούς πόλους. Τι θα κάνει στον

σημερινό κόσμο όπου οι ΗΠ έχουν δύναμη

αλλά δεν είναι μονάρχης, η Αραβία δεν διοικεί τη Μέση Ανατολή και η Ιαπωνία δεν

ελέγχει πια τον Ειρηνικό; Τι θα κάνει η Ευρώπη με την Αμερική, την Κίνα και τη Ρωσία; Τώρα

που η Αμερική είναι ασυνάρτητη επαρχία,

η Κίνα θέλει να καταπιεί την Ευρώπη όπως ήδη καταπίνει την Αφρική, και η Ρωσία

αγωνίζεται να ελέγχει τα κομπιούτερς της Δύσης;

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χρειαζόμαστε

οικονομική ανόρθωση, κι αυτό δεν μπορεί να γίνει μακριά από την αυριανή

τεχνολογία. Μπορούμε; Με ποιους τρόπους;

Το ισλάμ κατόρθωσε να

μετατρέψει όλη τη Μέση Ανατολή σε σφαγείο, και να μετατρέψει τους λαούς σε

πρόσφυγες. Τι κάνει η Ευρώπη; Από ανθρωπισμό υποδέχεται τους πρόσφυγες, αλλά αρνείται να επιβάλλει υποχρεωτική

εφαρμογή για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες και κατοίκους της το ισχύον δίκαιο,

και επιτρέπει την εφαρμογή του μουσουλμανικού δικαιοσύνη πλαισίου, δηλαδή του

πλαίσιου που περιφρονεί τα δικαιώματα του ανθρώπου και οδήγησε τους λαούς

του στην καταστροφή! Αγωνιζόμαστε να

τους χτίζουμε τζαμιά, χωρίς να ελέγχουμε από ποιους και σε ποιο βαθμό

ελέγχονται! Αγωνιζόμαστε να τους διατηρήσουμε την παράδοσή τους, αλλάζοντας

ακόμη και τα σάντουιτς στα σχολεία μας, αντί να τους

διδάσκουμε την παράδοση
της δικής μας κοινωνίας, κοινωνίας που έχυσε το αίμα της
υπερασπίζοντας τις
γυναίκες και τα παιδιά, κοινωνίας που πάλεψε να έχουμε
ελευθερία και
αξιοπρέπεια όλοι, άσχετα από θρησκεία και φυλή. Κι αφού σε μας
καταφεύγουν
ακριβώς γι αυτά, καταφεύγουν για να γλυτώσουν από τα δικά
τους, εμείς
(υπακούοντας σε κάποιες χρηματοδοτούμενες οργανώσεις) τους
παραχωρούμε στους τυράννους
τους και στους δημίους τους!

Όχι, δεν αρκούμεθα σε αλλαγή προσώπων. Θέλουμε Ευρώπη, θέλουμε
επιβολή
της Ευρώπης στα μέλη της κι όσα αρνούνται να φύγουν. Δεν
θέλουμε να πληρώνουμε
καμία χώρα για να μας φτύνει. Το θέαμα των βρετανών
ευρωβουλευτών που έστρεψαν
την πλάτη τους στον Ύμνο της Ευρώπης, είναι
αποτρόπαιο και δεν επιτρέπεται να
μείνει χωρίς συνέπειες. Έξω τώρα! Αυτό θέλουμε! Θέλουμε
Ευρωκοινοβούλιο, δεν
θέλουμε αποχωρητήριο! Θέλουμε ηγεσία υπεύθυνη, με κύρος που θα
της δίνουν οι
επιλογές και οι πράξεις της!

Θέλουμε Ευρώπη!